

## Intens verdriet en blijdschap vechten om voorrang

Het eerste wat mij opvalt, in dit in eigen beheer uitgegeven boek, is het poëtische taalgebruik. Krachtige zinnen die heldere (sfeer) beelden neerzetten, waar het ene moment het intense verdriet en het andere moment de blijdschap om voorrang vechten. Sluipend als een soort gif komt de extreme gestrestheid van haar man en van haarzelf de relatie in.

Je kunt de beklemming van de zoektocht van de auteur naar hoe ze het gedrag van haar echtgenoot kan plaatsen, bijna voelen. Met name hoezeer ze het wil begrijpen, maar niet vast kan pakken. Het idee alleen al dat ze zich zo vaak alleen voelt staan: 'Ben ik dan de enige die het ziet...?' Een aantal zeer fundamentele discussies komen ter sprake: de zin en onzin van een diagnose op latere leeftijd. Maar ook hoe je goed voor jezelf, als partner van iemand met (het vermoeden van) ASS/asperger kunt blijven zorgen.

De angst van de auteur dat met het verdwijnen van het begrip asperger in de DSM-5, personen die voorheen de diagnose asperger kregen nu uit beeld verdwijnen, is naar mijn mening begrijpelijk maar niet helemaal terecht. Wel maakt het pijnlijk duidelijk hoe belangrijk een vakkundig en ervaren persoon is die de diagnose stelt.

De beschrijvingen van de cursus-

sen voor persoonlijke groei en haar spirituele pad zullen wellicht een aantal lezers af laten haken, maar dat zou jammer zijn omdat het boek twee relatief onzichtbare knelpunten laat zien: het onbegrip (er mag in de huidige maatschappij niets afwijken, laat staan dat iemand mag opstaan voor het anders zijn: inclusie), maar vooral het (vaak stille) lijden van partners van personen met ASS of een vermoeden daarvan. Al met al een echte *pageturner*.

Gelezen door Wim de Lau



**Auteur:** Jetty Kuiper  
In eigen beheer uitgegeven via  
Bookscout, € 16,50  
Bestellen via [jettykuiper.nl](http://jettykuiper.nl)  
**ISBN:** 9789402249255

NVA  
Autismeweek  
2019  
30 maart  
t/m 6 april

